

Verhalen van vrijwilligersorganisaties

Wouter & Marijke: 'Wij waarderen elkaar en dat spreken we uit naar elkaar.'

Naam: Wouter (78) & Marijke (85)

Hoe is Stichting KurVe-kunstuitleen ontstaan?

Stichting KurVe-kunstuitleen De Ronde Venen is een stichting die zich bezighoudt met het uitlenen van kunst. Wij hebben een website (www.kurve-kunstuitleen.nl) waar 150 kunstwerken op staan die eigendom zijn van de gemeente. Wil je een van deze werken lenen? Dan kun je een afspraak maken via de website. Behalve de uitleen belichten wij op onze website ook gemeentelijke kunst in de openbare ruimte in Abcoude. Er is een nauwe samenwerking met de gemeente De Ronde Venen.

Toen Abcoude onderdeel werd van gemeente De Ronde Venen lag er nog veel kunst van de Beeldende Kunst Regeling (BKR) op de zolder van het gemeentehuis in Abcoude. Er werd toen een schifting gemaakt van wat behouden moest blijven. De andere werken werden óf teruggegeven aan de kunstenaars óf verkocht. Maar wat moest er worden gedaan met de overgebleven collectie?

Gay Jannette Walen, voorzitter van Stichting KurVe-kunstuitleen, was bezig de kunst in de openbare ruimte van Abcoude te documenteren. Een bepaald kunstwerk kon zij niet vinden en bij het zoeken ontmoetten wij (Gay en Marijke) elkaar. Samen zijn we gaan zoeken en vonden het kunstwerk in de vijver onder het riet. Zo leerden wij elkaar kennen en zijn we na gaan denken over wat we met de overgebleven kunstcollectie konden doen. Een stichting oprichten leek ons een goed idee. Zo is 10 jaar geleden, op 18 augustus 2014, Stichting KurVe-kunstuitleen De Ronde Venen ontstaan. Wouter kwam er al gauw bij. Recent hebben we 2 nieuwe vrijwilligers erbij gekregen.

Wij genieten van kunst en vinden het leuk als anderen er ook van kunnen genieten. Marijke is historicus en opgegroeid met kunst. Wouter heeft



kunstgeschiedenis gestudeerd en heeft veel musea in Nederland bezocht.

Wat is jullie missie?

Dat mensen kijken naar en genieten van kunst en er (meer) waardering voor krijgen. Wij hopen dat te kunnen bereiken door mensen voor een laag bedrag kunst uit te lenen om in hun huis op te hangen. Ook vinden wij het belangrijk dat de collectie blijft bestaan en er zorg voor gedragen wordt. De samenwerking met gemeente De Ronde Venen is hiervoor belangrijk en gaat goed.

Hoe belangrijk zijn vrijwilligers voor jullie?

Heel belangrijk. Wij zijn op zoek naar bepaalde kwaliteiten bij vrijwilligers. Wij vijven hebben niet alle kwaliteiten. Zo zijn we momenteel op zoek naar iemand die de kennis heeft om de website te onderhouden. Wij kunnen het tot op zekere hoogte, maar zoeken iemand die dit vast kan gaan doen. Voor onze stichting is een kleine groep vrijwilligers nodig met de juiste kwaliteiten.

Welke rollen en taken hebben vrijwilligers bij jullie?

Binnen Stichting KurVe-kunstuitleen zijn er verschillende taken, zoals: de website onderhouden, tentoonstellingen organiseren, het

Verhalen van vrijwilligersorganisaties

uitleenproces uitvoeren, een overzicht maken van de kunst en de uitleen, en financiën en administratie bijhouden.

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee jullie te maken hebben bij het werken met vrijwilligers?

Één van de uitdagingen is om te zorgen voor continuïteit. Dat wij het stokje kunnen overdragen, zodat de stichting kan blijven bestaan. Daarnaast is de onderlinge communicatie van belang. Dat er duidelijke afspraken zijn over de taken, zodat alles soepel verloopt.

Wat is een moment dat jullie is bijgebleven waarin een vrijwilliger een mooie bijdrage heeft geleverd aan jullie organisatie?

Wij hebben een tentoonstelling in Wilnis georganiseerd. De samenwerking onderling verliep zo goed. Dat laat zien dat jaren investeren in de samenwerking dan heel mooi tot uiting komt tijdens zo'n tentoonstelling.

Een ander mooi moment was dat we een schilderij van Piet van Wijngaardt konden kopen en aan onze collectie konden toevoegen.

Hoe tonen jullie waardering voor de inzet van jullie vrijwilligers?

Wij waarderen elkaar heel erg en dat spreken we uit naar elkaar. In de afgelopen 10 jaar hebben we nooit vanuit de stichting iets aan onszelf gegeven als waardering. Nu, met het 10-jarig bestaan, lijkt het ons wel leuk om vanuit de Stichting met elkaar uit eten te gaan. Bovendien gaan we ook een jubileumtentoonstelling organiseren. Het is toch een mijlpaal die gevierd mag worden.

Wat zouden jullie tegen anderen willen zeggen die zich nog niet vrijwillig inzetten of twifelen om dit te doen?

Doen! Het vrijwillig inzetten kan je veel opleveren. Denk aan: plezier hebben met elkaar, waardering van elkaar krijgen, iets zinvols doen voor de maatschappij, iets voor elkaar doen, bezig blijven, leuke dingen doen en andere mensen leren kennen.

Wat zouden jullie willen zeggen tegen vrijwilligers om hen te bedanken voor hun inzet?

Blijf je waardering naar elkaar uitspreken en houd er vooral plezier in. Voor je het weet besta je dan 10 jaar.